

Lieve mensen, jong en oud,
allen verbonden door Gods Kerstverhaal.

Ik begon het welkom al, dat het vreemd is, zonder kerkgangers in de kerk zitten. Misschien ook vreemd dat we amper bekende liederen zingen, anders wordt er uit volle borst gezongen.

Ik ga ook de preekstoel niet op om in kaarslicht mijn verhaal doe. Daarmee zou ik voor mijn gevoel aangeven alsof er niets aan de hand is terwijl wij al 9 maanden in een pandemie leven. Het lijkt de tijd van een zwangerschap. Mondjesmaat naar de kerk, niet zingen.

Het doet velen pijn, juist ook de kerstnachtdienst. Voor velen, de dienst, van het jaar is.

Evenals Kerst voor velen het feest van het jaar is.

Omdat we in die donkere decemberdagen, wanneer de kortste dag alweer is geweest, uitzien naar het licht.

Kerst is vooral ook het feest van gezellig bij elkaar zijn. Met familie, vrienden, gezellig aan de kersttafel. Maar door alle coronabeperkingen kan dat nu niet! Wil dat zeggen, dat we dit jaar kerst maar moeten overslaan?

Dat er geen licht is aan de kersttafel?

Omdat we erbij zitten, zoals we altijd zitten?

Alleen, met z'n tweeën, of het gezin.

En waar we op hoopten, met Kerst niet door kan gaan.

Als dat zo is, dan lijkt het alsof we ons laten gijzelen door het virus. Door alles wat niet kan! Dat krijgt de overhand.

Terwijl ik denk, dat ondanks beperkingen, er ook mogelijkheden zijn.

Die een beroep doen op aanvaarding en creativiteit, zonder daarbij de grenzen op te zoeken. Want is dat niet wat het kerstverhaal ons ook leert.

Kerst is een verhaal van vreugde en hoop vinden in een donkere wereld.

En voor veel mensen is de wereld dit jaar in allerlei opzichten donker.

Kerst is het verhaal dat God de wereld niet aan zijn lot overlaat, maar zichtbaar wordt in Jezus.

Ook toen, 2000 jaar geleden, was het donker in de wereld.

Onder de Romeinse overheerser was het slecht leven in het land Israël.

Verdrukking, vervolging, diefstal, misbruik was aan de orde van de dag.

Zoals nu ook voor velen in deze wereld.

Niet alleen door corona, maar ook door oorlog, natuurrampen, honger, geloofsvervolging zijn mensen op zoek naar een beter leven.

Mag Kerst voor allen licht in het leven brengen.

Vanuit het vertrouwen dat God meegaat in de geschiedenis, nu, maar ook morgen.

Want Kerst mag in die zin een spiritueel verhaal zijn.
Dat het inspireert dat het anders kan in de wereld, ondanks beperkingen.
Het is de kunst dat te kunnen en willen zien en om eraan bij te dragen.
God kwam in Jezus naar de wereld om een andere, lichte kant van het leven te laten zien. Het omzien en de zorg naar elkaar, onrecht benoemen en tegengaan.
Verantwoording nemen en solidair kunnen zijn.
Laat ons daardoor inspireren, om zo licht te geven aan de kersttafel!
Juist in deze tijd, waarin mensen zich eenzaam of somber kunnen voelen, is het belangrijk om je omgeving, maar ook de wereld, te laten weten, dat ze er niet alleen voor staan.
En het hoeft allemaal niet zo groots.
Een klein gebaar kan al een groot verschil maken. Een kaartje, telefoontje, mailtje, een gesprekje op straat.
Als je toch kookt, kook even wat extra voor die buurman of buurvrouw die alleen is. Een plak chocolade past gemakkelijk door de brievenbus.
Nogmaals: licht aan de kersttafel hoeft niet zo moeilijk te zijn.
Het vraagt om te denken vanuit mogelijkheden en je laten inspireren door het kerstverhaal dat het anders kan.
En je te realiseren dat jij niet de enige bent in deze pandemie, maar dat we er allemaal mee te maken hebben.
Blijf vertrouwen, dat God toen, maar ook nu, met ons is.
Dat gevoel, dat geloof, die moed, is goed om nu te delen met elkaar.
God is met ons. Immanuel!
Amen

Lied van eenheid

<https://youtu.be/-8K1caO2ztg>

Gedicht

Moed houden
We gaan van dag tot dag
We houden moed
We zijn soms moe

We gaan van dag tot dag
We bemoedigen elkaar
We zijn soms ontmoedigd

We bewegen mee
We vermoeden licht
We vinden het soms zwaar

We gaan van dag tot dag
We kijken elkaar aan
We mijden drukte

We bewegen mee
We kennen licht en donker
Onverwacht is er licht in elke dag

We gaan van dag tot dag
We ontvangen Licht uit Licht
Dat Licht geeft ons moed.

Marinus van den Berg